

Geef haar voor eeuwig rust, o Heer,
moge uw licht haar steeds verlichten,
want Gij zijt goed, o Heer!



TOT DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Martha, Alice NEETESONNE

echtgenote van de heer

RENÉ DE VILDER

geboren te Assenede op 15 april 1907
en er overleden op 2 augustus 1980,
gezalfd met het H. Oliesel.

Lid van de bond van de gepensioneerden.

Moeder, mild en gul hebt gij uitgedeeld aan ons
allen: honderdvoudig in offer en liefde aan uw man
en kinderen en kleinkinderen... daarom glinstert
doorheen onze tranen een grote dankbaarheid.

Heer, wij danken U om de vrouw en moeder die
ons leerde leven en werken, geloven, vertrouwen,
liefhebben en goed zijn; om de voorspoed en de
vele bekommernis en verborgen lijden; om haar
stille glimlach en de vriendelijke kunst het geluk aan
iedereen te gunnen in alle tevredenheid.

Nu zij zo plots van ons is heengegaan, willen wij
haar taak doortrekken in ons leven door onze grote
zorg voor vader op zijn ziekbed en door onderlinge
samenhorigheid.

Mijn MAN, de jaren die wij samen doorbrachten
waren vol geluk: steeds hebben wij elkander ge-
holpen en gesteund en nu op uw ziekbed had ik het
zo graag verder gedaan... Dank U om alles.

Beste KINDEREN en KLEINKINDEREN, onver-
wacht ben ik uit uw midden geroepen, ik wil U
danken voor uw warme genegenheid en weest
voor elkaar een troostende steun.

Mijn familie en goede burens, dank U om uw
hulp en bemoediging en gedenkt mij in uw bid-
den.

Heer René DE VILDER,
Heer en mevrouw Roger DE VILDER - POPPE,
Heer en mevrouw Oswald DE VILDER - CELIE
en Erwin,
Heer en mevrouw Jaak GOOLE - DE VILDER
en Wendy,
Haar petekind Yvette,
De families NEETESONNE, DE VILDER,
VAN HYFTE en MOLLÉ,

danken U voor de blijken van deelneming

Begraaf. P. Van De Velde, Assenede, tel. 44.53.28
Drukkerij HAERS, Assenede