

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hun zonden ontslagen worden.



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MEVROUW

Marie - Renilde Neirinckx

weduwe in eerste huwelijk van **Mr Cyriel Van Den Bossche** en in tweede huwelijk van **Mr Cordulus Van Den Bossche**,

geboren te Geraardsbergen den 19 Mei 1859 en godvruchtig overleden te Overboelare den 1 Maart 1951, voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Van krachten uitgeput stierf zij in een gezegenden hogen ouderdom, gekomen tot de volheid der dagen.

De hoge jaren zijn een erekroon, als zij op den weg der deugd gevonden worden.

Wie goed geleefd heeft, moet het oordeel van de grote Rechter niet vrezen.

Zij was eenvoudig en cprecht, goedhartig en zachtmoedig van karakter ; daarom was zij geëerd en benind door allen die haar kenden, en zal hare gedachtenis in ere blijven.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, vaartwel, mijne aardse reis is geëindigd. Gij hebt mij met genegenheid omringd en met liefde verzorgd. Ik bedank u. Troost en bemint elkan- der. Blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Drukk. De Croo, Grote Baan, 178, Overboelare.



DE FAMILIËN NEIRINCKX, VAN DEN BOSSCHE,
DE BOE en DELANOIT,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.