

O Kruis, mijn enige hoop!

† BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer Jules NEUFCOUR

echtgenoot van

Mevrouw Marie WEYTS

geboren te Oudenaarde de 17 december 1874, en aldaar plots aan de liefde der zijnen ontruikt en zacht in de Heer ontslapen de 2 juli 1960.

Gesterkt door het H. Oliesel.

Het is billijk en zalig, Heer, dat wij U altijd en overal dank zeggen, ook bij het afsterven van onze geliefden.

De duurzame die wij betreuen was een goed en rechtvaardig man, was geacht bij eenieder om zijn rechtschapenheid en om de adel van zijn karakter. Zijn geloof was eenvoudig, zijn vroomheid zonder vertoon, zijn werkijsver onvermoeid, zijn vriendschap ongeveinsd.

God zegende hem met een hoge ouderdom en met de troost van de genegenheid en toewijding van zijn echtgenote en kinderen. Lang beproefd en bezocht door verschillende kruiskens, heeft hij deze moedig en voorbeeldig gedragen. Nu moge hij het eeuwig licht aanschouwen en binnentreden in het huis van zijn Schep- per.

Dierbare echtgenote en kinderen, ik dank U voor uw genegenheid en zorgen. Helaas, ik heb U niet meer kunnen weer- zien; ik had U willen vragen: « Weest sterk door het geloof, vergeet mij niet in uw dagelijkse gebeden ».

Mevrouw Marie WEYTS;
Heer en Mevrouw G. BULTEEL-NEUFCOUR,
kinderen en kleinkinderen;
Heer en Mevrouw A. VANDERSTRICHT-NEUF-
COUR;
De Heer E. NEUFCOUR;
De families NEUFCOUR, BLATON, WEYTS,
TERLINCK en ADAMS,

danken voor de blijken van deelneming.

Vandevelde - Leupegem