

Laat mij O Heer  
mijn leven in Uw handen leggen  
en leer mij telkens weer  
Uw wil geschiede ... zeggen

*Toon Hermans*

Naar een land waar alleen maar Vrede en Liefde  
woont is van ons heengegaan

## Margaretha Neukermans

weduwe van de Heer Petrus Timmermans  
geboren te Okegem op 6 juni 1914  
en godvruchtig overleden te Sint Amandsberg  
op 26 september 2000

Mijn taak is af, mijn werk volbracht.  
Mijn levensavond neigt ten nacht.  
Ik zal met blij verlangen,  
mijn loon uit Gods hand ontvangen.

*Guido Gezelle*

De families Timmermans, Neukermans,  
De Vidts en Ravijst danken U van harte  
voor uw bliken van deelneming.

Liefste ma,  
Twintig jaar geleden heeft ons pa ons veel te  
vroeg verlaten.  
Nu heb jij hem eindelijk teruggevonden.

Twee dodeerlijke, doodbrave en diepgelovige  
mensen zijn weer samen.  
Ons verdriet wordt getemperd door de herin-  
nering aan alles wat zij voor ons gedaan heb-  
ben.  
Ma heeft twaalf jaar te bed gelegen en veel  
geleden, maar niets was haar teveel; haar  
humeur bleef steeds even zonnig. Ze bleef een  
geboren verteller met diepe belangstelling voor  
iedereen.

Wanneer gij verdrietig zijt,  
blik dan opnieuw in uw hart  
en gij zult zien dat ge weent  
om wie u vreugde schonk.

*K. Gibran*



Begrafenissen & Crematies Chr. Bracke Oostakker