

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

August NIJS

weduwnaar van Mevrouw

Irma Virginie Bayens

geboren te Erpe, de 17 februari 1886 en schielijk
overleden te Erpe, de 1 januari 1958.

Zalig de dienaar, dien de Heer bereid zal vinden
wanneer Hij hem rekening zal vragen.

(H. Matth. 24-26.)

Zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft :
de dood der rechtvaardigen is het einde hunner
kwellingen en de deur van het eeuwig leven.

(H. Aug.)

Niet een schielijke dood moet men vrezen, maar
de dood die én schielijk én zonder voorbereiding is.

(H. Greg.)

Stierf de rechtvaardige een onvoorziene dood,
hij zou in ruste zijn.

(Wijsh. IV. 7.)

Schoon is een leven gedragen door een schoon
en levendig geloof.

Bemide kinderen en kleinkinderen, moge mijn
spoedig afsterven u niet bedroeven, maar veeleer
uwe harten versterken in het verlangen naar de he-
mel die alleen al onze begeerten kan bevredigen.
Bidt gij voor mij : ik ook zal met u, voor u bidden
en welhaast zal ik u voor altijd wederzien bij God
waar droefheid in genoegen en tranen in vreugde
veranderen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De familiën NIJS en
BAYENS,

danken U van harte voor uw bliken
van deelneming in rouw en gebeden.

.....
Drukkerij St-Maarten, Erpe.