

Gedenk in uw gebed

**NIEMEGERES SARA MARIA**

**echtgenote van de Heer**

**TAVERNIER Walter**

**geboren te Velzeke op 14 feb. 1900 en  
overleden te Merelbeke op 15 novem-  
ber 1980, gesterkt door het sacrament  
van de zieken en de pauselijke zegen.**

---

Niemand zal ooit weten wat er de laatste jaren in moeder is omgegaan. Haar ziekte, haar pijn, haar ongemakken, het viel zwaar om dragen voor haar die nooit ziek was geweest... Vooral de laatste weken wist zij heel goed waar ze aan toe was. Het moet hard zijn wanneer je voelt hoe alles je ontnomen wordt, je laatste beetje krachten, je laatste beetje moed. Zij dierf dan ook bidden tot God en al zijn heiligen, dat Hij haar maar spoedig zou komen halen...

Zacht is ze dan heengegaan. Haar „weefstuk” was al lang af, ze heeft het nu in de handen van God gegeven. Moeder, grootmoe, ze is heengegaan.

de herinneringen blijven achter. Dit dragen we mee door het verdere leven. Het doet altijd pijn iemand te moeten verliezen, maar we weten : „ we hebben hier geen blijvende woonplaats.” Sterven is overgaan naar een ander Leven. Het Leven dat God schenkt aan hen die stand houden in het geloof.

Dit geloof, dat wij ook van moeder hebben geleerd, mag ons helpen op onze levensweg, die soms hard en moeilijk kan zijn.

Walter, de kinderen, jullie hebben met veel geduld mij geholpen de laatste weken en maanden, dank u. Draag nu verder samen zorg voor mekaar.

God, neem Sara op in uw hemels Rijk, want op U heeft ze haar hoop gesteld. Laat haar gelukkig zijn in de verwachting der verrijzenis. Amen.

---

Haar man, kinderen en kleinkinderen danken U om uw deelneming.

---

Begraaf. Matthijs

druk guido kellens