

"Vrede laat ik U na, mijn vrede geef ik U"
(Jo. 15)



Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Anna, Yvonne NIES

weduwe van de Heer
Léon MEERSSCHAERT
geboren te Ronse op 28 januari 1911
en er godvruchtig overleden
op 22 september 1995,
gesterkt door de Laatste H. Sakramenten.



Moeders bezige, liefdevolle handen zijn nu stilgevallen. Als moeder en grootmoeder was zij bedrijvig voor haar gezin en haar familie. Zorg en bezorgdheid waren haar levenskenmerken. Zij mocht naast haar echtgenoot steunen en aanvullen wat hij als oorlogsinvaliden niet meer op zich kon nemen. Toen zij hem achtentwintig jaar geleden verloor nam zij moedig haar leven zelf in handen. Zij ontplooidde zich als een sterke persoonlijkheid, in hechte verbondenheid met kinderen en kleinkinderen. Zij was zo gelukkig als zij bij haar zo regelmatig op bezoek kwamen. Tot het laatste moment klampte zij zich vast aan het leven, ook al wist zij dat leven ook loslaten betekent.

Anna was steeds een gelovige vrouw. Groot was haar devotie tot het Kindje Jezus van Praag. Bij alle zorgen en vreugden van kinderen en

kleinkinderen kon zij bij die lieve Jezusfiguur terecht. Ook de achterkleinkinderen, in wie zij de toekomst voorbereid wist, omgaf zij met liefdevol gebed en niets aflatende aandacht.

Notre chère maman et grand-maman nous a laissés un exemple de courage et de dévouement. Nous gardons d'elle l'image d'une maman prévenante, d'une marraine pleine d'attentions, d'une voisine fidèle et généreuse.

Chère famille, merci pour votre bienveillance et votre bonté. Vous m'avez entourée d'amour et amitié, spécialement durant les derniers jours de ma vie terrestre. Ainsi vous avez soulagé ma souffrance. Conservez mon souvenir au fond de votre cœur et souvenez-vous de moi dans vos prières.

Notre Dame de Wittentak, priez pour elle.

Seigneur-Dieu, accordez-lui le repos éternel.



De Hr en Mevr. André Vandendriessche-
Meersschaert, kinderen en kleinkinderen,
De Hr en Mevr. Yvan Meersschaert-De Potter
en kinderen,
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families Nies-Vanmeerhaeghe en
Meersschaert-Dekens,

*danken voor de blijken
van oprecht medevoelen.*

Rouwleiding Aelvoet, Ronse