



In U God hebben rust gevonden
Uw trouwe dienaars

**Luitenant Leopold, Maurits
NEUKERMANS**

geboren te Okegem, op 15 juni 1935,

Els DE VROEY

zijn echtgenote,

geboren te Sint-Agatha-Berchem,
op 26 oktober 1937,

DAAN

hun zontje,

geboren te Brussel, op 11 juli 1961,

overleden bij auto-ongeval te Verona (Italië),
op maandag 15 juni 1964, gesterkt door het
H. Oliesel.

Met milde hand had de Heer zijn gaven
over hen uitgestort. Zij kenden geen klein-
heid. Innig-één was hun samenzijn. Kunst-
en stijlvol was hun levenswijze. In volle
dankbaarheid tot de Heer voor de twee
kindjes die Hij hen geschonken had, wisten
zij een poëtische draad te weven over hun
dagelijks bestaan. Vóór hen lag een grote
toekomst, waaraan zij bouwden, in volle
overgave, met een sterke persoonlijkheid.

Op de middag van 15 juni heeft de Heer
hen geroepen, tijdens een onbekommerd ver-
lof, op een zonnige weg in het Zuiden.
Sprakeloos stil wordt alles in en rondom ons.
Hoe hard en hoe plots, Heer, hebt Gij ons
geslagen. Gij wist toch dat hun kindje hen
nog nodig had; dat ook wij verlangden naar

hun vriendschap en liefde, naar hun verblij-
dende aanwezigheid. Wij kunnen niet be-
grijpen, Heer, maar wij aanvaardden, want
Gij zijt de Heer.

God heeft u geroepen, dierbare Els en
Maurits, en u bereid gevonden. In uw schone
en zachte trekken, in uw levenswandel waart
gij de stille getuigen van de Heer. Met u
was de Heer, want bij u was liefde. Hij
heeft u teruggeroepen zoals een Hoofdman
zijn vertrouwelingen roept na volbrachte taak,
om samen in de lengte van dagen te wonen
in zijn Vaderhuis. Ook Daantje heeft Hij
waardig gevonden als engeltje aan uw zijde
te blijven.

Beminde Ouders, hard is deze beproeving,
maar God is goed. Wij zijn bij moeder,
opgenomen in God's eeuwige Liefde. Blijft
Anneke omringen met zorgen. In haar zult
gij ons terugvinden.

Dierbare broers en zusters, weent niet
wanneer onze plaatsen open zullen blijven
op de familiebijeenkomsten, want wij zijn bij
de Heer, waar het volle Leven openbloeit.
Wij weten dat Anneke de veilige geborgen-
heid zal vinden die kinderen nodig hebben;
dat zij haar zult opvoeden in de geest zoals
wij het ons hebben voorgedroomd.

Allerliefste Ann, jij waart de vreugde van
uw moeder, en de oogappel van uw vader.
Hoe graag hadden wij uw wankele pasjes
verder gericht en u geboetseerd naar het
beeld van de Vader.

God heeft het anders gewild. Zijn Naam
weze geheiligd.

Dierbare familieleden en vrienden, bidt voor
ons.

De families NEUKERMANS,
VAN DER SPEETEN,
DE VROEY en
HOEBEN,

danken U.