

Deze dood is geen dood, maar een overgang en een verandering van woonplaats ; van ene slechtere tot ene betere.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

ADOLF NEYBERGH

weduwnaar van Mevrouw

SIDONIE VAN WYMEERSCH

geboren te Zarlardingne den 19 September
1863 en er overleden den 24 Juni 1947
voorzien van de H.H.Sakramenten der stervenden

De kroon der grijsaards is veel onder-
vinding, en godvrezendheid is hun roem ;
want de vrees des Heren gaat alles te bo-
ven. Eccl. XZV.

De weg der waarheid heb ik verkozen,
o Heer, uwe geboden vergat ik niet ; en
vriend was ik van allen die U vrezen en
uwe geboden onderhouden. Ps.118

Deze woorden mag men in den mond
leggen van dezen deugdzamen man : de
schat van ons H.Geloof dat hij van jongsaf
tot erfdeel kreeg, heeft hij zijn hele leven
zorgvuldig bewaard en er al zijne daden
naar gesteld.

Duurbare kinderen, onze scheiding is
maar tijdelijk, volhard op den weg dien wij
u zijn voorgegaan, God loone u voor al de
zorgen aan mij besteed en den troost dien
ik van uwentwegen genoten heb. Weest
mij indachtig in uwe gebeden. Eens zien
wij elkander weder in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zalig-
heid. 300 d. afl.

R. I. P.

Een milde troost waren ons Uw blij-
ken van kristelijke deelneming bij het
afsterven van Hem die ons zoo dier-
baar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën Neybergh, Van Wymeersch
en Kastelyn.

Druk^t. J. LOSSEZ-PENNEWAERT. Gaffelstraat, 45.