



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Dirk NEYBERGH

echtgenoot van Mevrouw
Veronique MODDE

Geboren te Oprakel op 26 april 1963 en ten
gevolge van een smartelijk ongeluk overleden
te Oprakel op 2 juli 1999, begeleid door de
gebeden uit de dodenliturgie van de H. Kerk.

*Spelend lid van de fanfare Vrije Kunstkring.
Lid van de Sint-Martinusvink Oprakel.*

*De namis zal opgedragen worden op
zondag 1 augustus 1999 om 9 uur in de
Sint-Martinuskerk te Oprakel.*

De families

Neybergh, Vander Maelen, Modde en Morre
danken U voor Uw medeleven.

Een mooie zomeravond, een fietstocht met ons
drietjes...
het kon zo mooi zijn...
Daar bracht een stom ongeval een bruusk einde
aan. Waarom moest ons dit overkomen ?
We hadden nog zoveel plannen.
Volgende week zouden we samen op verlof
vertrekken. Daar keken we zo naar uit.
Het heeft niet mogen zijn.

Dirk was een harde werker, altijd in de weer voor
gezin en iedereen die er om vroeg.
Hij was altijd een helpende hand in het huishouden.
Geen klusje was hem te veel.
Waarom ? Zovele vragen waarop we geen ant-
woord krijgen.

Hij zette zich met volle overgave in voor zijn
hobby's. Zijn fanfare en zijn vinkenliefhebberij waren
zijn enige verpozing.
Hij laat een diepe leegte bij ons achter, een leegte
die moeilijk op te vullen is.

Papa, jij zal me nooit meer plagen en dat is moei-
lijk te verdragen...

Dit afscheid valt ons heel zwaar. Hopelijk zien we
elkaar weer, dan zijn we weer samen.

Veronique en Kirsten

Begr. bvba Raoul, Brakel, Tel. (055) 42 24 49

