

Die in lijden en sterven zich overgeeft aan de  
Wil van God, ontslaapt in vrede.



Bid voor de ziel van  
de heer

### **Jules André NEYBERGH**

geboren te Zarlardingne op 9 februari 1921 en  
overleden in het stedelijk ziekenhuis te Ge-  
raardsbergen op 28 mei 1978, gesterkt door het  
H. Sakrament der zieken.

---

De families NEYBERGH, DE SMET,  
PEVENAGE en LION

danken U oprecht voor de blijken van  
genegenheid en deelneming in hun rouw  
en voor uw vroom gebed.

Al de wegen van het leven leiden naar het einde:  
de dood. Gelukkig de mens die de weg kiest en  
bewandelt die tot een gerust en hoopvol afscheid  
voert.

Veel beproevingen en lijden heeft hij doorstaan ;  
lijden toch is een deel in ieder mensenleven.  
Hij heeft verduuldig en betrouwvol zijn kruis  
gedragen en zal nu met Kristus zegepralen.

In stille eenvoudigheid en volhardende plichts-  
betrachting heeft hij zijn leven geheiligd ; in  
zijn huiskring was hij werkzaam, zorgvuldig en  
bekommerd met alles.

Mijn teerbemimde moeder, in wier armen ik de  
laatste ogenblikken van mijn leven nog steun  
vond, zo plots en zo vroeg ben ik van u heen-  
gegaan. " Dank u " Vol liefde zij het U toege-  
zegd voor alles wat ik van u kreeg en voor uw  
voorbeeldig medelijden in mijn langdurige ziekte.

Dierbare zuster, schoonbroeder en naastbestaan-  
den, hebt ook dank voor al de zorgen en gene-  
genheid waarmede gij mij omringd hebt. Tracht  
evenveel te doen voor moeder en leeft zó dat  
wij allen eens voor eeuwig herenigd worden.

Beste familieleden en vrienden, vergeet mij ook  
niet in uwe gebeden.