

GOD gaf, Hij nam. Zijn naam weze gezegend.  
(Psalm 4)



Gedenk in uw gebeden de zielerust van  
mevrouw

### **Marie-Jeanne NEYBERGH**

weduwe in eerste huwelijk van de heer  
**NESTOR VAN NIEUWENHOVE**  
en in tweede huwelijk van de heer  
**OMER VAN SNICK**

geboren te Zarlardinghe op 17 november 1905 en  
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te  
Geraardsbergen op 11 oktober 1975, voorzien van  
de HH. Sacramenten der zieken en de Pauselijke  
Zegen in het stervensuur.

Lid van de bond van het H. Hart

Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden



De families

**NEYBERGH, VAN NIEUWENHOVE,  
VAN SNICK, VAN TRIMPONT en  
VANDERHOEVEN,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

---

Uitg. J. GHYS, Deftinge

Het heengaan van een goede moeder of van  
iemand die ons dierbaar was, laat, ongeacht de  
ouderdom, een leemte na en komt steeds te  
vroeg. Doch wie sterft in de vriendschap met  
de Heer, weet dat dit aardse leven slechts een  
louteringskuur is die toegang geeft tot het  
eeuwig leven bij de Barmhartige Vader.

Dit heeft deze werkzame vrouw trachten waar  
te maken in haar leven dat gekenmerkt was  
door eenvoudige bescheidenheid en stille  
dienstbaarheid.

Zij heeft zich totaal ingezet voor de opbouw en  
het welzijn van haar gezin waarover zij reeds  
vroeg alleen de zorg en verantwoordelijkheid  
moest dragen. Daarbij vond ze nog de tijd om  
hier en daar een vriendendienst te bewijzen.  
Zelf gelouterd door het zware lijden was het  
haar een vreugde een namiddag bij de gepen-  
sioneerden door te brengen. De liefdevolle zor-  
gen die ze haar zoon en schoondochter, bij wie  
ze inwoonde genoot, maakte haar lijdensweg  
dragelijker. Moge de Heer haar de eeuwige rust  
schenken als loon voor al haar werk.

Dierbare kinderen en kleinkinderen: Naar u  
gaat mijn oprechte dank voor uw goedheid.  
Blijft trouw aan de Heer. Met Hem verbonden  
blijf ik hier boven op u waken.

Dierbare broers, schoonbroers, schoonzusters  
en familie: ons wederzijds gebed moge ons  
weer eens voor altijd samenbrengen bij de Heer.