

« Zij die velen onderwezen hebben zullen
schitteren als sterren aan het firmament. »



GEDENK IN UW GEBEDEN

**EERWAARDE BROEDER
ALBERT NEYT**

(BROEDER GORDIANUS)

**geboren te Assenede op 22 juni 1900,
overleden te Gent op 22 juli 1974,
gesterkt door de Genademiddelen
van de H. Kerk.**

Onze dierbare overledene heeft zijn geloften in de Congregatie van de Broeders van Liefde, afgelegd te Gent op 8 september 1921, heel zijn leven trouw beleefd. Door die geloften heeft hij zich volledig beschikbaar gemaakt voor de evenmens. Vijf jaar lang was hij onderwijzer te Oostende, Leopoldsburg, Beringen en Essen, twee jaar leraar in het technisch en middelbaar onderwijs te Tessenderlo en Turnhout en eenentwintig jaar schoolhoofd te Essen, Brugge, Hasselt, Merksem en Tessenderlo.

Toen zijn gezondheid tegen deze zware opdrachten niet meer was opgewassen, maakte hij zich verdienstelijk in het secretariaat te Woluwe, en, op pensioengerechtigde leeftijd,

in het economaat te Zelzate en de boekenprocurer te Tessenderlo. Zijn laatste opdracht was, hulp te bieden in het Sint-Paulusinstituut te Gent, en die opdracht heeft hij trouw vervuld tot de laatste dag.

Trouw heeft hij de weg gevolgd, eens door hem gekozen, tot de Heer hem riep. En zijn God, waarop hij als een rots had gebouwd, heeft hem de genade verleend van een moeiteloze overgang van het heden naar de eeuwigheid. Kort na het verlaten van de kapel, na zijn laatste morgengebed, heeft zijn hart, dat heel zijn leven voor zijn leerlingen en confraters had geklopt, het begeven, en is hij rustig heengegaan.

Confraters en familieleden danken de Heer voor de gave die zij in Broeder Albert hebben gehad, en bevelen zijn ziel aan bij de Schep-
per.

De provinciale Overste en zijn medebroeders van het Sint-Paulusinstituut en zijn familie danken U voor Uw gebeden en voor de bliken van deelneming bij het grote verlies, dat hen heeft getroffen.

.....
Begr. Verduyssen - Gent