

Ik heb mijne hoop op U gesteld, o Heer, in uwe handen beveil ik mijne ziel. (Ps 30.6)



BID VOOR DE ZIEL

van Meijuffer

Alix Neyt

Lid van het broederschap van het H. Hart.

geboren te Wippelgem, den 9 December 1883 en godvruchtig overleden te Gent, den 14 Mei 1947, versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Wat is het leven van de mens? een damp die een weinig tijds verschijnt en weer verdwijnt. De dood geeft de mens zalige lessen; zij leert ons hoe klein wij zijn voor God; hoe kort het leven is voor de eeuwigheid. Zij was godvrezend en vluchtte het kwaad. Wie God vreest moet de dood niet vrezen, want God is goed en zijne barmhartigheid is oneindig.

In de beproevingen bleef zij steeds verduuldig en zij was ten volle overgelaten aan de schikkingen des Heren.

O Maria, Gij waart mijne sterkte in de moeilijkheden en mijn troost in het lijden, nu stel ik op U al mijne hoop op zaligheid.

Reminde Broeder en Zuster, eeuwig zal ik de gedachtenis behouden van uwe liefde voor mij en van de zorgen en vertroosting en die ik in uw midden genoten heb. Ik ben in den hemel bij onze geliefden waar wij voor U bidden opdat de Almachtige U sterke en trooste. Duurbare Familieleden weest mij in-dachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht. (300 d. afl)

Mijnheer Camiel NEYT
Meijuffer Idalie NEYT,
Meijuffer Julie BUYSSE,
Eerwaarde Heer René DE NEVE, onder-
derpastoor te Wachtebeke,
De Familieën HOLLEBOSSCHE, DE NEVE,
MEULEMANS, BUYSSE, DE MARLIE, NEYT.

*Danken U voor uw gebeden
en gewaardeerde deelname.*

Oscar Steyaert, Wippelgem.