

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



BID VOOR DE ZIEL

van

**MIJNHEER HECTOR NEYT**

weduwnaar van

MEVROUW ELODIE NOTERMAN

geboren te Edelare de 21 februari 1883 en er in de Heer  
ontslapen de 9 december 1965, voorzien van het H.Oliesel  
«in extremis».

Niemand ontkomt aan de wet van het leven : wij  
krijgen hier een lange of korte tijd om te strijden en te  
zorgen, en vroeg of laat, maar onafwendbaar wordt die  
tijd afgesloten en ontvangen wij loon naar werk.

Hoe gelukkig moet de mens dan zijn wanneer hij op  
dat gewichtig ogenblik mag getuigen : ik heb mijn leven  
goed besteed, ik heb mijn geloof ongeschonden bewaard.

De dierbare overledene was een eenvoudig maar  
oprecht man. In noesten arbeid en liefdevolle bezorgd-  
heid heeft hij gewerkt om zijn kinderen welstellend en  
gelukkig te zien. Onze hoop is dan ook, dat de Heer, zijn  
trouwe dienaar, reeds heeft ontvangen.

*Duurbare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinde-  
ren en familie*, hebt dank voor uw genegenheid en  
tedere zorgen. Buigen we nederig voor Gods heilige  
wilsbeschikkingen. Wat Hij doet is welgedaan. Vaarwel  
en bidt veel voor vader, en dat de goede God U zegene  
en bescherm.

H. Hart van Jezus, wees mijn heil.

Mijnheer en Mevrouw Henri NEYT-MECHANT, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Frans MAES-NEYT, kinderen en kleinkind,

Mijnheer Gustaaf NEYT,

Mijnheer Adhemar NEYT,

*zijn kinderen;*

De families NEYT, NOTERMAN, DE LANGHE, DUHEM ;

*DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-  
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.*

de bleekere, wijndale 1, oudenaarde