

Uw rijk kome.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

**MEVROUW**

**MARIE-OCTAVIE NEYT**

echtgenote van Mijnheer

**JEAN VAN DER CLEYEN**

geboren te Erwetegem op 4 juni 1885 en er  
overleden op 27 augustus 1966, gesterkt door  
de sacramenten der zieken.

**LID VAN GODVRUCHTIGE GENOOTSCHAPPEN**

Die een goede moeder heeft, bezit een kostbare  
schat, zij is de vreugde van het gezin, de  
steun en troost van haar man en de engel-  
bewaarder van haar kinderen.

De beste troost, die men in 't graf mededraagt,  
is de overtuiging, als een onberispelijke echt-  
genote, als een goede en toegenege moeder  
geleefd te hebben en aan zijn kinderen duurzame  
lessen en christelijke voorbeelden tot erfdeel  
te laten.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen  
mijn ganse leven was voor u op aarde, en  
blijft voor u in de hemel.

Blijf steeds aan onze wederzijdse liefde en  
steun in voor- en tegenspoed denken. Bidt

voor mij en mijn kinderen die mij zijn voor-  
gegaan.

U ook, lieve kinderen en zuster dank ik  
voor al de hulp en genegenheid mij ooit be-  
wezen.

Jezus, Maria en Jozef, ik geef u mijn hart,  
mijn ziel en mijn leven.



De heer Jean Van der Cleyen

De heer en mevr. Cyriel Van der Cleyen-Van  
Heghe en kinderen.

De heer en mevr. Gommar Van der Cleyen-  
Schollaert en kind,

De heer en mevr. Achiel Vekeman-Van der  
Cleyen en kinderen,

De heer en mevr. Gaston Brackeva-Van der  
Cleyen en kinderen,

**De families: Neyt, Van der Cleyen,  
Goeman en Herregodts**

**DANKEN U VOOR UW BLIJKEN VAN  
GENEGENHEID EN DEELNEMING.**

---

Uitg. Rouckhout - Erwetegem