



In gebed verenigd nemen wij afscheid van

DE HEER

Julien NICAISE

echtgenoot van Mevrouw Aimée MARTENS
geboren te Schorisse op 9 februari 1923
en overleden te Ronse op 22 januari 1995.

Plots, heel onverwacht ben je weg en mooie woorden brengen je niet terug. Ons blijft enkel de goede herinnering aan jou, als echtgenoot, vader en grootvader.

Samen met zijn goede echtgenote heeft hij zijn best gedaan om voor zijn gezin te zorgen. Man en vrouw, elk met eigen gaven, proberen er wat van te maken in hun gezin, voor de kinderen en kleinkind.

Zelf bleef hij niet gespaard van tegenslag. Ziekte en lijden ondermijnden zijn gestel, niettegenstaande dat hij steeds omringd werd door de liefdevolle zorgen van zijn echtgenote en de genegenheid van zijn kinderen en kleinkind. Het plotse heengaan van zijn zoon Philippe, een goed jaar geleden, is hij nooit helemaal te boven gekomen.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkind, ik dank u echt omdat gij mijn lijden door uw liefdevolle zorgen zo zeer hebt verzacht. Blijft nu voor elkaar een sterke steun en bewaar mijn herinnering diep in uw hart.

Laat ons bidden :

*Heer, onze God, wij bidden U voor Julien,
die in pijn en lijden van ons is heengegaan.*

Wij danken U

*voor de liefde die van hem is uitgegaan,
voor alle zorg die hij op zich nam.*

*Wij vragen U : laat hem nu thuiskomen bij U
en vrede vinden en rust.*

*En help ons te geloven dat hij op een
nieuwe wijze onder ons aanwezig blijft.*

Aimée MARTENS,

zijn echtgenote;

Jackie en Yvette NICAISE-DELHAYE,

Philippe NICAISE(+),

zijn kinderen;

Joël NICAISE,

zijn petekind;

De families NICAISE-VANDENDAELE
en MARTENS-VANDEN DAELE

danken U voor uw gebed en medeleven.

Rouwdienst DEVOS, Ronse

