

Uit de diepten mijner ellenden, heb ik tot U geroepen, Heer verhoor mijne stem. De Prof.

†

Bid voor de ziel van zaliger

Mijnheer

**RENÉ NIEUBORG**

weduwnaar van wijlen

**Maria-Lydia VAN EECHOUDT**

geboren te Denderwindeke de 7 September 1866, en godvruchtig overleden te Vollezele, de 16 December 1953. voorzien van de H.H. Sacramenten.

De goede vader is heengegaan. Bedroeft U echter niet, zulks een vader te hebben verloren, maar verheugt er U over zulk een vader gehad te hebben, want hij was een diep-gelovig man en zijne vele levensjaren waren vol deugd.

Deze vader was onberispelijk en rechtvaardig, gediensig van aard en rechtzinnig van hart. Werkzaam en met zorgen heet hij zijn leven doorgebracht.

Met christelijke berusting en vromen moed heeft hij het kruis aanvaard van zijn kortstondige dodelijke ziekte. Hij heeft voor de zijnen geleefd, zij waren naast God, zijn troost in leven en sterven

Lieve kinderen, God zegene en beware U, ik ben heengegaan naar moeder in den hemel, blijft ons nochtans indachtig in uwe vurige gebeden. Doet hetgeen gij van ons geleerd gehoord en gezien hebt, en de God van vrede zal met U zijn.

H. Kruis, wees mijn liefde.

Drukker, A. Batjoens-Lekim, Vollezele.

Mevrouw weduwe Léopold NIEUBORG-BELLEMANS, kinderen en kleinkinderen;

Heer en Mevrouw Félix NIEUBORG-DE HANDSCHUTTER, kinderen en kleinkinderen;

Heer en Mevrouw Jean NIEUBORG-VANDEROOST kinderen en kleinkinderen;

Heer en Mevrouw Léon NIEUBORG-CAMMAERT;

Heer en Mevrouw Hippolyte NIEUBORG-DE SLACHMEULDER, kinderen en kleinkinderen;

Heer en Mevrouw Adolf VANDEROOST-LEROY kinderen en kleinkinderen;

De families NIEUBORG, VAN EECHOUDT, VAN NEYGEM, VAN BELLINGEN en DESMET

danken U voor de blijken van deelneming in rouw en gebed.