

Dankbaar en blijvend aandenken aan

## **FRANS NIJS**

echtgenoot van Marie-Madeleine DUPREZ

1934 - 1985.

„Ten paradijze geleiden hem de Engelen, met de vele muziekinstrumenten welke hij naar Brugge heeft gevoerd voor zijn muziekmaatschappij, waar hij aan verbonden was.”

Een kwinkslag alhier, een vrolijk woord aldaar, dat was het kenmerk van zijn leven. Spijts vele tegenslagen was hij nog de eerste om een ander op te beuren ! Alle hoop had hij gesteld op zijn zoonetje Carl, zijn opvolger later : het werd een ijdele hoop !

Na een gulle lach, volgde vaak een traan, waaraan niemand kon weerstaan. Carl'tje bleef in zijn gedachten. Veel van zijn tijd had hij ook over in zorg om zijn schoonvader en zijn te vroeg overleden schoonzuster. We hebben hem dikwijls bewonderd. Een ruwe schors, bedekte een gouden „klein hartje”, een edele ziel en een wilskracht tot het uiterste. Hij was een eerlijk man in de door hem opgebouwde zaak ! Men kon op hem rekenen !

Zijn gezin heeft hij opgebouwd met „Madleintje” Sinds Carl een engeltje werd, was Lientje zijn oogappel. Ook zij zal haar pa missen. Voor hen is zijn heengaan onherstelbaar.

Ook zijn familie en talloze vrienden zullen hem missen en hem blijven bewonderen hun leven lang en hem vergelijken met de onbuigbare eik, die ook voor stormen wijken moet.

Met dank denken we terug aan het vele „goeds” dat hij voor minderbedeelden heeft gedaan : kleine herstellingen, de moeite niet om iets voor te rekenen. Hij zou het wel eens regelen... Daarvoor en door vele andere kleinigheden was hij een echte mensenvriend geworden. Onze vriendschap loopt verder bij de Heer !

Liefste vrouw, wij waren gelukkig samen. Dank voor je steun in moeilijke dagen. Madleintje, Carlke heeft mij nodig, Lientje blijft bij u, zo hebben we elk eentje. Wij blijven je steunen in al je ondernemingen.

Lien blijf lief voor je ma. Nu ik er niet meer ben, heeft ze je des te meer nodig. Blijf voor haar een zonnetje. Vergeet nooit wat pa en ma voor je deden. Het spijt me dat ik afscheid moet nemen.

Lieve moeder, ik zie je peinzende blik, je groot verdriet, je verscheurd hart. Ik dank je voor alles, voor je zorgzaamheid en voor je grote tederheid als moeder in wie ik mij geborgen voelde.

Zusters en broers, bij u allen vond ik steeds steun. Ik hoop dat ik je nooit in iets heb te-leurgesteld. Zo ja, vergeef het mij. Draag zorg voor moeder, blijf lief voor mijn vrouw en Lien, zij zullen je nodig hebben.

Vrienden en kennissen, zoals u voor mij was, blijf dit ook voor mijn dierbaren : dank je wel ! Aan allen zeg ik : tot ziens. Mijn heengaan is al te vroeg, doch de Heer heeft anders beslist. Wij leggen ons neer bij zijn wilsbeschikkingen. Gun me af en toe een „Onze Vader” voor mij en al mijn onuitgesproken wensen en verlangens.

L. V.

Om uw deelneming in hun rouw  
en uw gebed voor de overledene  
danken U :

Marie-Madeleine Duprez,

† Carl Nijs,

Lien Nijs,

Mevrouw Gerard Nijs-Vandeputte,

De families Nijs, Duprez, Vandeputte en  
Delombaerde.



Drukkerij Meyhui - Desselgem  
Rouwleiding Gebr. Vanhoutteghem - Waregem