



## BID VOOR DE ZIEL

van MEJUFFER

### GODELIEVE NISSENS

dochter van

**Remi en Marguerite Van Hende**

geboren te Overboelare de 2 september 1935 en er  
tragisch overleden de 24 juni 1959.

Gezalfd met de h. Olie.

Lid van de V.K.A.J. en van de Bond van het H. Hart.

Een jong leven nam een einde. Ze werd aan de liefde van haar ouders, broers en zusters onttrokken. Liefde en genegenheid die ze met wederliefde en dienstvaardigheid beantwoordde.

Er is geen mens die oordelen kan, noch min veroordelen, wat er is omgegaan in het verstand en het gemoed van dit meisje dat een crisis van droefgeestigheid doormaakte. Werd haar vrij beschikkingsrecht over haar menselijke daden door zinsverbijstering belemmerd? Laten we dit oordeel over aan de goede en barmhartige God en bidden we met aandrang en vertrouwen voor haar zielezaligheid. « We smeken U, Heer, hebt medelijden in Uwe goeder-tierenheid, met de ziel van Uwe dienaars, Godelieve en wil ze, gezuiverd van de vlekken der menselijke krankheid, laten deelnemen aan de eeuwigte zaligheid. Door Christus onze Heer. Amen ».

Dat haar ziel door de barmhartigheid Gods in vrede ruste. Amen.



De familiën

**VAN HENDE,  
RAMPENBERG,  
NISSENS en GRILLAERT.**

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun teer-  
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

---

Drukk. M. DE VOS, Koster, Overboelare