

"Wie leeft vanuit geloof in Mij, zal in eeuwigheid niet sterven."

Dit weze
een uitnodiging tot gebed
en een aandenken
aan het gelovig leven, lijden en sterven
van de heer

REMI NISSENS

echtgenoot van mevrouw **Margareta Van Hende**.

Hij werd geboren te Massemen
op 7 december 1904.
De laatste weken verbleef hij
in de St. Franciscuskliniek te Brakel,
waar hij dankbaar was
om de vele attenties en toewijding
van het verplegend personeel.
Het sacrament van de zieken,
dat hijzelf had gevraagd,
leerde hem hoopvol en rustig
het lijden dragen en aanvaarden.
Omringd met liefdevolle aandacht
en oprechte genegenheid van zijn
echtgenote en kinderen
is hij rustig en gelovig
van ons heengegaan op
zaterdag 11 oktober 1975.
Wij geloven dat hij,
diep geborgen in Gods liefde,
verder met ons verbonden leeft
en onze voorspreker blijft
bij de Heer.

"Gelovig sterven is afscheid nemen
van de tijd, niet van het leven."
Omdat we dit geloven, zijn we bij het sterven
van deze goede man met stille hoop vervuld.
Ons hart voelt pijn, en zoals een akker in deze
herfsttijd schijnt alles dor en verlaten. En toch
weten we dat na de winter een nieuwe lente
komt... Want zoals in de natuur alles opnieuw
ontkiemt, bloeit en rijpt, zo wordt ook in Gods
liefde dit leven van de overledene tot een
nieuwe schepping. De overledene was een
overtuigd gelovig mens, zonder uiterlijk vertoon.
Zolang zijn krachten het toelieten vierde hij
trouw elke zondag eucharistie. Maar zijn geloof
beleefde hij ook doorheen het dagelijkse leven...
vreugde en lijden aanvaardend uit Gods hand.
Hij leefde voor zijn gezin, in stille eenvoud.
Veel heeft hij gewerkt, dag in dag uit, en vond
er diepe vreugde in.
Samen met zijn echtgenote heeft hij geleefd
en gezorgd voor zijn kinderen over wie hij
terecht fier was.
Zijn vele kleinkinderen waren zijn vreugde en
trots.
Vanuit dit geloof kunnen we vertrouwd bidden:
Heer onze God,
we zijn U dankbaar
voor deze lieve echtgenoot en vader.
Hij was een mens om van te houden.
Wij danken U voor alles wat Gij
langs hem aan ons gegeven hebt.
Moge hij verder leven in elk van ons,
zodat wij trouw blijven aan wat hem dierbaar was.
En mogen wij, in geloof met U en hem verbonden,
ook samen verder de weg door het leven
gaan. Amen.

De families Nissens, Van Hende,
Grillaert en Rampelberg
danken U oprecht voor uw
aanwezigheid en gebed.