

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van jullie hield.

Vertel het aan de wind
die in de bomen klimt
of uit de takken valt
hoeveel ik van jullie hield.

Vertel het aan jullie kinderen
die jong genoeg zijn om het te begrijpen,
vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad
hoe lief ik jullie had.

Maar zeg het aan geen mens.
Ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven
dat alleen maar een vrouw,
dat alleen maar een mens jullie zo liefhad.

Hans ANDREUS

†

Dankbaar aandenken aan

M e v r o u w

Jenny NOENS

echtgenote van de heer

Eduard Penneman

° 10-08-1938

† 22-03-1998

—

Voor uw medeleven
danken U van harte

*Eduard
Peter en Vanessa
Hilde en Luc - Evie en Liesa
Ilse en Patrick
Inge en Jan*

Begr. - Bloemen Schelfhout, Stekene - Tel. 03/790.10.20
Drukkerij Van Lijsebetten, Sint-Niklaas - Tel. 03/760.18.00

