

De goddelijke voorzienigheid beproeft ons op deze wereld door pijnen en smarten om ons in het ander leven te sparen. (H. alf. v. Lig.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Gilbert NOERENS

weduwnaar van Bertha SADONES,

geboren te Zarlardingne op 4 april 1907 en godvruchtig overleden in de H. Hart Kliniek te Geraardsbergen op 1 juli 1964,

voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen "in articulo mortis"

Toen de dood kwam en mijn leven opeiste, was er niets in mij dat ik vreesde. Ik wist dat God over mij tevreden was en mijn geweten getuigde dat niemand mij iets te verwijten had. Ik heb in alles Gods Wil gezocht zo goed ik kon.

Met christelijke berusting en vrome moed heeft hij het kruis aanvaard van zijn dodelijke ziekte. Hij heeft voor de zijnen geleefd, zij waren, naast God, zijn troost in leven en sterven.

Beste kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor al wat gij voor mij zo liefdevol deedt. Het was voor mij een grote troost u zo dikwijls rond mijn ziekbed geschaard te zien. Ik ga nu bij moeder in de hemel en samen zullen we nu

over U waken in uw verdere leven. Tot weerziens in de hemel en bidt veel voor ons beiden zielerust.

Beste bloedverwanten en vrienden, schenk me nog een vurig gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



De families

NOERENS,
SADONES,
DECOCK,
BRODELEZ,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Jitg. A. Opdecam, Everbeek