

De hemelse Vader was zo goed te laten delen  
in de heerlijkheid van de verrezen Christus

## Ere-Kanunnik ROBERT NOLF

zoon van wijlen de Heer en Mevrouw  
Thierry NOLF · Pharaïlde STROOM

*Algemeen Directeur van de Zusters van het Geloof  
te Tielt.*

*Geboren te Torhout op 30 maart 1899.*

*Priester gewijd te Brugge op 6 juni 1925.*

*Leraar aan het college te Diksmuide op 8 juni 1925.*

*Leraar aan het klein seminarie te Roeselare  
op 18 september 1927.*

*Leraar aan de normaalschool te Torhout  
op 19 september 1928.*

*Onderpastoor te Ieper St.-Jacob en Arrondissements-  
proost van de sociale werken op 20 juli 1937.*

*Nationaal proost van de V.K.A.J. Brussel  
op 24 juni 1946.*

*Ere Kanunnik van de kathedraal van Brugge  
op 8 september 1953.*

*Algemeen directeur van de Zusters van het Geloof  
te Tielt op 7 januari 1963.*

Gesterkt door het ziekensakrament van de Kerk,  
is hij rustig en in volle overgave, in de Heer ont-  
slapen te Tielt, op woensdag 21 april 1971.

GENADIGE HEER,  
GEEF HEM DE EEUWIGE RUST.

Goede Vader,

Wij danken U voor het getuigenis van dit  
priesterleven, voor de vele gaven hem geschonken :  
zijn wijs oordeel, zijn rijk gemoed, zijn zelfver-  
getelheid, zijn bereidwillige goedheid, zijn blij  
woord - gaven die hij mild heeft aangewend tot dat  
éne doel : « dat zij U kennen, de enige ware God en  
Hem die Gij hebt gezonden, Jezus Christus »

(Joh. 17,3).

Wij danken U voor de uitstraling van dit pries-  
terleven, gevoed in urenlang Eucharistisch en  
Mariaal gebed, uitstraling bij de jeugd in College  
en Normaalschool, in het parochiaal leven, over  
heel Vlaanderen door zijn leiding en bezield vrom-  
ingswoorden in de V.K.A.J. als naaste medewerker  
van Kardinaal Cardijn, bij de zustercongregatie hem  
toevertrouwd - bekroning van zijn priesterleven -  
als voorganger in woord en beleving naar de diep-  
ten van innerlijk leven.

Wij danken U voor dit voorbeeld van priester-  
lijke offervaardigheid tot het einde toe : « Ik offer  
mijn leven voor de Zusters van het Geloof, voor al  
de zusters, voor de priesters, de Kerk en mijn  
familie » - voor zijn voorbeeld van rustig geloof  
in de eeuwige bestemming : « Ik weet bij Wie ik  
zal terecht komen » - voor zijn attentievolle dank-  
baarheid jegens allen die hem bezochten of ver-  
pleegden, voor de innige verbondenheid met zijn  
familie : « In God blijf ik U nabij... ».

Wij bidden U Heer, ontferm U over uw die-  
naar-priester, die steeds vertrouwde op uw barm-  
hartigheid. Moge zijn leven en zijn voorspraak  
steeds een zegen betekenen voor allen die hij eens  
naar U verwees, voor zijn familie, voor zijn dier-  
bare zustercongregatie : « Met God kunt gij getui-  
gen, hoe vroom en rechtschapen en onberispelijk  
wij ons tegenover u hebben gedragen. Gij weet  
het, als een vader hebben wij ieder van u  
vermaand en aangemoedigd; wij hebben u be-  
zwooren een leven te leiden, God waardig, die u  
roept tot de heerlijkheid van zijn koninkrijk »

(1 Tess. 2,10-12).

Ave † Maria

Dit is mijn geestelijk testament.

In de naam des Vaders en des Zoons en des  
H. Geest. Amen.

Mijn aardse loopbaan is ten einde. Mijn werk is  
volbracht.

Ik ben nu heel en al, voor altijd, bij God, mijn  
Vader.

Ik ben Hem onuitsprekelijk dankbaar dat Hij  
mij het leven schonk, ook Zijn Leven.

Hij wijdde mij tot zijn priester, zijn andere Christus.

Hoe kan ik Hem genoeg danken ?

De eeuwigheid zal ik daaraan besteden.

Ik ben in alles, overal en altijd diep gelukkig ge-  
weest.

Nu weet ik dat ik Hem zien zal  
en dat mijn geluk geen einde en geen perk meer  
heeft.

Deo gratias ...gratias.

En, wees mij, Heer Jezus, zondaar genadig :  
want Gij zijt voor mij gestorven, maar ook verrezen  
en mij voorgegaan naar Uw Vader en mijn Vader.  
Amen.

Tielt 9 juni 1964

R. Nolf

Mevrouw Willem NOLF-VANSEVEREN,  
kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw Valère STUBBE-NOLF,  
kinderen en kleinkinderen,

De families NOLF en STROOM,

De algemeen Overste en de Zusters van het Geloof  
danken allen, die bij zijn afscheid  
hun medeleven hebben betuigd.



« Ik ben in alles, overal en altijd diep gelukkig  
geweest. Nu weet ik dat ik Hem zien zal en dat  
mijn geluk geen einde en geen perk meer heeft ».  
*(uit het geestelijk testament van de overledene)*