

Zijn leerlingen vroegen: „Meester, waar woont Gij?“. Hij antwoordde: „Kom en zie!“.

(Joh. 1,38)

†

Na een waarachtig priesterleven werd opgenomen in de eeuwige vreugde, als priester voor Gods aanschijn

EERWAARDE HEER

Georges NOLLÉ

zoon van wijlen

Oscar NOLLE en Maria DE WOLF

geboren te Gent op 9 december 1917 en plots, maar niet onvoorbereid overleden te Nevele

op 2 oktober 1987,

„in extremis“ gezalvd met de H. Olie.

Priester gewijd te Gent op 21 mei 1944.

Leraar aan het Sint-Vincentiuscollege te Eeklo, 1944 - 1955.

Onderpastoor Sint-Jans Onthoofding te Schellebelle, 1955 - 1967.

Pastoor Sint-Antonius Abt,

Meulestede te Gent, 1967 - 1985.

Aalmoezenaar van het Rustoord „Ter Leenen“ te Nevele, 1985.

Wij zijn bedroefd om het heengaan van een familielid, medepriester en vriend. Wellicht glimlacht hij om onze ontsteltenis en troost hij ons met de woorden: „Wees gerust, vrienden, ik ben goed aangekomen“. Want Georges was een optimist. Wie hem heeft gekend, als leraar, parochiepriester of aalmoezenaar, was direct ingenomen door zijn hartelijkheid, zijn begrip, zijn jovialiteit. Hij bezat vele talenten en een fijne humor. Hij was een vreugdevol mens die de kunst kende om anderen aan het lachen te brengen. Maar hij kon ook ernstig zijn, blij met

de blijden maar ook treurend met hen die bedroefd waren, luisterbereid en steeds gereed om te helpen.

Hij was een goed priester die als een blij christen er steeds naar streefde om Gods wil te volbrengen. Hij verzorgde op een buitengewone manier de diensten en hij zong zo graag als een uiting van zijn vreugdevol gebed. Zingen was voor hem tweemaal bidden.

Een van zijn bijzonderste kenmerken was zijn dienstbaarheid. Daarin heeft hij zijn Meester gevolgd tot het uiterste. Nooit was het hem teveel als hij maar iemand kon helpen: zijn familie, zijn collegas, zijn medemens. Hij was een priester met een groot en warm hart voor allen die hem ontmoetten.

Zijn laatste paar jaren was hij verbonden aan het rustoord waar hij de grote vriend was van de zusters, het personeel en vooral van zijn geliefde bejaarden waarvoor hij als een goede vader was.

Plots is hij van ons heengegaan maar niet onvoorbereid. Wanneer men hem vroeg: „Hoe is 't Georges“, dan antwoordde hij: „We moeten afwachten en zien dat wij altijd gereed zijn“.

Beste familie, van harte dank ik U voor al de genegenheid die ik van U mocht ondervinden. Mijn beste dank ook aan Rachel die me zoveel jaren en vooral in mijn ziekte zo belangloos geholpen en gesteund heeft.

Moeder Maria, draag zorg voor hem.

Familie NOLLÉ-DE WOLF en Rachel MOUTON,

danken U zeer oprecht

om de steun van Uw gebed.

Uitvaartverzorging: B.V.B.A. O. Claeys-Van Parijs en Zoon - Nevele - Tel. 71.50.50 - 71.59.27

Druk De Neve. Nevele - Tel. (091) 71 52 85