

Rechtzinnig, God getrouw,
geloofbaar en gelovend,
zo werd zij een oude vrouw,
en stierf de hemel rovend. (G.G.)



In Gods Vaderhanden en in uw gebeden
bevelen wij

MEVROUW

Elza NOLLET

weduwe van de Heer Ernest VERMASSEN

geboren te Dikkele op 4 september 1902 en
godvruchtig overleden in het AZ Sint-Elisabeth
te Zottegem op 18 juli 1993, gesterkt door de H.
Sakramenten der zieken



Danken U oprecht
voor uw bliken van medeleven en gebed :
Charles en Grandine VERMASSEN - DE PAUW

Dichtbij en in het zicht van de kerk, het huis van de
Heer, heeft zij bijna heel haar leven geleefd.
Naarstig nabij met naai- en allerlei bezorgingswerk
leefde zij mee met al wat daar gebeurde.

Onder de oorlog strekte haar hulp voor de
medemisdienaar van haar zoon tot vele anderen
stil en onbaatzuchtig uit.

Alhoewel levend in en nauw verbonden met de
natuur met een bewonderenswaardig optimisme,
bleef de harde kant van het leven haar niet
gespaard. De stille eenzaamheid door gehoor-
storingsen werd nog vergroot door het heengaan
van haar lieve echtgenoot Ernest. Veel wist ze te
overbruggen door als het ware te leren horen door
haar ogen.

De narigheden eigen aan de gevorderde leeftijd
brachten haar, door gezonde en godsdienstige
kijk op het leven, in een sfeer van opgang naar de
Heer. Haar hoop was de goddelijke borgstelling
van de Heer Jezus zelf.

In de zoete verwachting van de Heer keek zij uit
naar de volgende hoogdag dat de Heer Jezus zelf
bij haar zou komen. Zo leefde zij van het ene feest
naar het andere toe tot ze nu rust en vrede
gevonden heeft in het eeuwige feest bij de goede
Vader.

De Heer weze voor haar de verrijzenis en het leven.