

†

— Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd. Vijf talenten heb ik erbij verdiend.

— Uitstekend, goede en trouwe dienaar ! Over weinig waart ge trouw, over veel zal ik U aanstellen. Treed binnen in de vreugde van uw Heer.

Mattheus 25, 12-22

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

de Heer Pascal N O R G A

echtgenoot van Mevrouw Gabriëlle CARDON

geboren te Etikhove op 5 maart 1900 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 23 december 1974, gesterkt door de Heilige Sakramenten der Zieken.

Stichter van de bronsgieterij Norga, Gemeenteraadslid, gewezen Directeur en Bestuurslid van de Muziekmaatschappij, Bestuurslid en Lid van verschillende godvruchtige genootschappen en verenigingen.

De dierbare afgestorvene had vele gaven meegekregen: fijne zoals de kunstzin, milde zoals de humor, zeldzame zoals de zachtheid, waardevolle zoals de standvastigheid, onvervangbare zoals het geloof in de medemens en bovenal in God.

Naar het voorbeeld van de getrouwe dienaar uit het Evangelie heeft Pascal NORGA de talenten, die de Heer hem heeft toevertrouwd, rijke vruchten laten dragen, die hij gul om zich heen strooide, vanzelfsprekend-spontaan !

Met de kunst leefde hij op vertrouwde voet. Oefende hij niet het edel beroep uit van bronsgieter, gewoon uit ruwe vormloze stof aan het

schone een blijvende treffende vorm te geven ? Zijn gaven reikten nog veel verder ; zowel in de muziek als op het toneel was hij thuis en deelde hij rijkelijk aan allen uit, als koster wleer en later in toneel- en muziekmaatschappij.

Als zovele kunstminnenden zocht hij en vond hij inspiratie in de natuur rondom hem in de schone streek van Etikhove, dat hij zo lief had. En meer nog in het hartelijk contact dat hij onderhield met al zijn medemens. Aan niemand onthield hij de blijde gift van zijn schoon en goed humeur. Zo was hij door allen gekend : zijn steeds bereidwillig dienstbetoon begon meestal met een kwinkslag en eindigde zo mogelijk met daadwerkelijke hulp.

Zo hij al ooit vrees heeft gekend of voor iets beducht zou zijn geweest, dan voor dit : iemand te kwetsen, iemand zeer te doen. Daarom beoefende hij voor alles de schone deugd der zachtheid, die overal verzoening zoekt. En nooit zou hij nagelaten hebben zijn gemeente dank te betuigen, wanneer iemand iets voor hem gedaan had !

Zo was zijn levenswijze, dit was zijn levensvisie : een houding geworteld in en gevoed door een diepe christelijke overtuiging, die hij bewust liet doorwerken in al de opzichten van zijn optreden. Daarom ook mag hij aan allen, als Vlaming en als Christen, tot voorbeeld gesteld worden.

Mijn dierbare echtgenote, Moeke, ik dank U voor uw engelengeduld en uw onafgebroken zorgen. Dierbare kinderen en kleinkinderen, van wie ik zoveel hield, gedenkt mij in uw gebeden. Volgt de weg die ik U heb voorggehouden, zodat ik over U allen terecht fier mag blijven.

De familie dankt voor de blijven van deelneming.