

« Ik ben de verrijzenis en het Leven »

(Joh. 11,25).

BID VOOR DE ZIEL VAN

DE HEER

**GEORGES NOTERMAN**

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA VAN DAMME**

geboren te Parike, op 6 december 1906 en god-  
vruchtig overleden in de St. Fransiscuskliniek  
te Brakel, op 16 augustus 1981, gesterkt door de  
HH. Sakramenten der zieken.



De families **NOTERMAN, VAN DAMME,**

**LABIEAU en DE VOS,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

---

Begrav. **RAOUL**, Markt, Brakel. Tel. (055) 42 24 49

Elke stervensnacht eindigt in de dageraad van  
een nieuwe morgen ; want sterven is voor een  
gelovig mens een opgenomen worden door onze  
Hemelse Vader, waarbij alles wordt losgelaten  
om alles te vinden en voor eeuwig te leven in  
God.

Vader, van jongsaf hebt gij het zware werk  
niet ontzien om voor uw ouders een steentje bij  
te brengen en om dan later voor uw echtgenote  
en uw jong gezin een zonnige toekomst voor te  
bereiden totdat twaalf jaar geleden het zware  
werk uw sterke gezondheid van weleer op reke-  
ning bracht. Daar hebt gij al die jaren zwaar  
onder geleden... niet meer kunnen werken, be-  
halve nu en dan een licht karweitje in eigen  
gezin of bij familie en buurt.

Duurbare echtgenote en zonen, mijn heengaan  
treft U voorzeker pijnlijk. Samen hebben wij  
goede en kwade jaren gekend ; steeds hebben  
wij wel en wee gedeeld. Hebt dank, vooral tij-  
dens die lange jaren van mijn ziekte, om uw  
bezorgde liefde, uw opbeurend woord, uw hel-  
pende hand, uw zorgzame bezoeken in het zie-  
kenhuis.

Beste familieleden en buurtmensen, uw hulp-  
vaardige genegenheid is mij ook altijd aange-  
naam geweest. Ik weet dat ook Gij mij niet zult  
vergeten, maar als gelovige mensen samen met  
mijn gezin zult bidden voor mijn zielerust, want  
ons geloof verzekert ons dat wij niet voor altijd  
gescheiden worden, maar dat wij elkaar terug  
dankbaar zullen mogen ontmoeten bij de Heer.

De Heer geve hem de eeuwige rust.