

*Mijn taak is volbracht.
Uw onderlinge liefde moet blijven.*



Heer herinner U de naam van

Felix, Marcel Noterman

echtgenoot van Mevrouw Adrienna BADIE

geboren te Ronse op 12 september 1923
en godvruchtig van ons heengaan in het
U.Z. "Saint-Luc" te Brussel op 15 juni 1998,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving

Stil en eenvoudig verliepen de laatste jaren van zijn leven, lichamelijke kwalen werden zijn deel, maar zijn hart kende geen verbittering: vredig en geduldig bleef in hem de hoop en versterkte zijn vertrouwen op de Heer. In ons huis is het zo leeg geworden: onbezet staat vaders zetel in de woonkamer, ons oog zoekt hem tevergeefs in de familiekring, vruchteloos luistert men nog naar zijn stem... Vader is niet meer....

De overledene heeft steeds getracht, eerlijk en trouw door het leven te gaan, eerlijk in handel en wandel, heeft hij hard gewerkt voor de zijnen, steeds bekommerd om het welzijn van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, en zijn vrouw Adrienne.

Hoe diepbedroefd we ook zijn, toch blijft in ons hart, dankbaarheid voor al wat hij deed en voor wie hij was. Moge de Heer hem opnemen in Zijn Hemelse liefde, om samen met Roland, familie en vrienden, Gods loon te ontvangen: "Het Eeuwig geluk".

Mijn beste Adrienne, we zijn gelukkig geweest met elkaar in al onze vreugde en zorgen. Scheiden doet steeds pijn. Maar troost u bij de gedachte dat je alles gedaan hebt om mijn leven schoon en gelukkig te maken.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind, ik was gelukkig te zien dat gij ook de weg bewandel om eerlijk en trouw door het leven te gaan. Blijft verbonden rond moeder. Hebt dank voor uw zorg en genegenheid waarmee gij mij omringde. De Heer zegene u ervoor.

Beste familieleden, goede vrienden, geburen, vergeet ook mij niet in uw gebeden.

Bedankt, pa je was me er een... laat het zo blijven.

We blijven op je rekenen. In ons leef je voort als Christus die door de wereld gaat. Hij verlaat in 't uur van nood de zijnen niet.

*De families NOTERMAN, BADIE,
BRUWAEYS en CAROBEL
danken u om uw vriendschap tijdens zijn leven
om uw gebed en meelevens bij zijn heengaan,
zij waren een echte steun voor ons.*

Rouwl. fun. & Drukw. B.V.B.A RAOUL, Brakel

