

Ik ben de verrijzenis en het leven...

Tot vroom aandenken aan de ziel van

DE HEER

GILBERT NOTERMAN

echtgenoot van Mevrouw

MADELEINE VAN DAMME

geboren te Deftinge, op 20 november 1904 en
godvruchtig overleden te Oprakel in de St.
Franciscuskliniek, op 8 mei 1976, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken.



**De families NOTERMAN, VAN DAMME,
LABIAU en DE VOS,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Telkens als iemand uit ons midden tot het
eeuwig leven wordt opgeroepen wordt het ons
méér duidelijk, hoe broos en kort dit aards
leven is, waaraan wij ons zo gretig vastklampen.

Ook Gilbert hield van dit leven, van de om-
gang met familie en kennissen, van zijn huis
met zijn tuin, van zijn gezonde en rustige om-
geving.

Toddat traag maar zeker de ondermijning van
zijn sterk gestel meer en meer voelbaar werd.
Vol hoop op genezing vertrok hij een eerste
maal naar het ziekenhuis, mocht na weken
loutering en beproeving eindelijk naar zijn thuis
terug... Maar... het wou maar niet beteren.

« Waarom zou Ik klagen?... Ons Heer heeft
zoveel afgezien voor ons... er is een tijd van
komen en gaan voor iedereen... » en met dank-
bare gelatenheid en kristelijke aanvaarding ging
hij de Heer tegemoet bij het voorbeeldig ont-
vangen van de Sakramenten der zieken.

Duurbare echtgenote, ik dank U voor al wat
Gij vooral tijdens de maanden van ziekte voor
mij hebt gedaan. In de gewone dingen van
iedere dag heeft ne mens zo weinig tijd om
dankbaar te zijn, maar in de onbeholpenheid van
het ziektzijn voelt men zo diep zijn onmacht tot
wederdienst. Dat de Heer U sterke in de stilte
van uw eenzaam huisje. Een kort gebed voor mij
zal U zeker troost brengen na al wat Gij voor
Mij gedaan hebt.

Geachte familie, vrienden en kennissen, het
was mijn grootste vreugde U te kunnen helpen
in alle omstandigheden.

Helpt Gij mij nu door een goed gebed voor
Mij bij het laatste afscheid in onze parochiekerk
of tijdens de Zondagmis. Het is het enige wat
nog van tel is in het vooruitzicht van onze
eeuwige eindbestemming in Gods Vaderhuis.

Maria, patrones der stervenden, vooral tijdens
Uw feestmaand, bid voor hem en breng hem bij
Uw Goddelijke Zoon.