

*Ontvang voor heel je leven  
de zegen van Gods huis,  
geniet met volle teugen  
de vrede van zijn stad. (Ps 128)*



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

**Joseph NOTERMAN**

echtgenoot van Mevrouw

**Ivonne VAN SEYMORTIER**

geboren te Leupegem op 17 augustus 1912 en  
overleden te Oudenaarde op 27 februari 1991,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.



Namis op 14 april 1991 om 11 uur.

De families NOTERMAN, DEPLECHIN,  
VAN SEYMORTIER, HUYSMAN danken U  
voor Uw gebeden en Uw kristelijke deelneming.

Vrij onverwacht,  
nog in het verbeiden van de lente,  
is vader ons ontvallen.  
Wij treuren om de mens,  
die wij uit handen moeten geven.  
Hij was eenvoudig,  
ingoed en oprecht,  
vol werklust en steeds ijverig  
in graag gedane dienstbaarheid.  
Hij hield van zijn gezin en van de zijnen  
in trouwe en innige verbondenheid.  
Wij danken om dit toegewijd bestaan  
en bidden dat de Heer het zou voltooien  
met onvergankelijk geluk.  
Vanuit dit nieuw bestaan  
zal hij met ons verbonden blijven,  
in milde dankbaarheid  
om alles wat hij van de zijnen  
aan liefde en zorg ontvangen mocht.  
Hij ruste in Gods vrede !

Begr. Allegaert, Oud.

Druk nv Moerman