

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Richard NOTERMAN

weduenaar van mevrouw
Yvonne VANDRIESSCHE,

geboren te Parike op 14 oktober 1908 en
na een langdurige, ongeneeslijke ziekte,
overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis te
Ronse op 22 december 1996, gesterkt door
het H. Sakrament van de ziekenzalving.

Lid van de Nationale Strijdersbond van België.
Oud beroepsrenner.

De families

NOTERMAN, LABIAU,
VANDRIESSCHE, CABO.

danken u voor uw aanwezigheid en
uw medeleven.

Namis : zaterdag 18 januari 1997 om 19 u.

*Onze dierbare overledene van wie we
vandaag met veel droefheid afscheid
nemen, was een doorbrave man die heel
veel geleden heeft onder de zware
beproevingen in zijn leven.*

*Vooraf het zo onverwacht en plots
overlijden van zijn vrouw heeft hij
moeilijk kunnen verwerken.*

*Bidden we de Heer van leven en dood
dat Hij Richard in de hemel ontvange in
eeuwige rust en vrede en dat Hij in zijn
grote barmhartigheid hem vergiffenis
schenke voor zijn tekorten.*

*Dierbare kinderen, familie en vrienden,
heb dank voor uw genegenheid en uw
liefdevolle zorgen.*

Vergeet mij niet in uw gebeden.

*Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.
H. Jozef, patroon van de goede dood,
b.v.o.*

Rouwleiding Piteraerents, Brakel 055/42 34 86 en 42 31 66
dd DRUKKERIJ Kasteelstraat 21, Brakel — 055/42 34 39

