

Alles is volbracht.



Tot vroom aandenken aan

Zuster Godfrieda

Jeanne Nottebaert

Zij werd geboren te Heurne op 8 januari 1892
Zij wijdde zich aan de Heer in de Kongregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Delftinge op 25 juli 1913

Zij ging stil naar de Vader op 17 augustus 1984 te Viane.

Zij werd gesterkt door de Heilige sacramenten van de Kerk.

—
Zozeer bemint God onze wereld dat Hij mensen roept en zendt om Hem boven alles lief te hebben en zich in dienst van God in te zetten om allen dichterbij de Heer en bij elkaar te brengen, in een blijde geest.

Zo zond God ook zuster Godfrieda, gedurende 71 jaar kloosterleven om in vrede en vreugde met de Heer Jezus en met alle mensen te leven. Stil en bescheiden heeft ze geleefd en gebeden, gewerkt en geleden. Stiller nog is ze naar de Vader teruggegaan. Ze had het Evangelie goed beluisterd: "Wie een van deze kleinen opneemt, neemt Mij op." De kinderen die ze onderwezen heeft, nam ze op in een religieus hart en omringde ze met kommer en

toegewijde liefde. Alles gebeurde in blijde vriendschap met God en met de mensen. Het lijden bleef haar niet gespaard. Onder verscheidene vormen heeft ze de bitterheid van het kruis geproefd, maar ze heeft nooit over het mysterie van het kruis getoed. Ze wist dat de oplossing ligt in de vrede met God en met de evenmens. Ze greep haar paternoster, kuste het kruisje en kon glimlachen omdat ze haar oor te luisteren legde bij Hem die zei: "Ik zal U verkwikken." Van haar Kongregatie en van de gemeenschap van Viane, waar ze 27 jaar leefde, heeft ze zielsveel gehouden. Zij was dankbaar om de vele blijken van goedheid die ze van haar medezusters mocht ontvangen. Haar Kongregatie en haar oversten droeg ze diep in haar hart.

Eenvoudig en liefdevol heeft ze haar roeping tot volheid gebracht. Zuster Godfrieda is nu overgegaan naar de Heer die ze tijdens haar leven zo diep bemind heeft. Zij heeft ons de weg getoond die leidt naar het licht en het volle Leven.

Wij zegenen en bewaren haar gedachtenis en vertrouwen op haar voorspraak bij de Heer.

Uw aanwezigheid en uw gebed getuigen van uw trouwe genegenheid voor Zuster Godfrieda en uw meelevens met de Kongregatie van Delftinge en Viane.

Wij danken u van harte.