



Met liefde en dankbaarheid denken we terug
aan de heer

ROGER NOULLEZ

**echtgenoot van mevrouw
Lucie Vereecken**

geboren te Gent op 20 januari 1919 en
thuis overleden te Overboelare op 15 sep-
tember 1990, voorzien van de HH. Sakra-
menten der zieken.

De families

Noullez, Vereecken,
Depondt en Jourquin
danken u van harte voor uw
gebeden en blijken van oprechte
deelneming.

Zijn glimlach en zijn zorgen zijn voorbij ;
zijn lieve aandacht voor de aardse dingen
die door zijn hoofd
en door zijn vingers gingen ;
én alles wat hij was voor u en mij.

Wij kunnen vragen stellen, maar géén vraag
en zelfs geen antwoord doet de pijn vergeten
die wij tesamen om zijn heengaan leden
en die zal blijven schijnen na vandaag.

Wat doen we zonder hem in het gezin
dat hij met trots en tederheid vereerde.
Wat doen we zonder hem,
die van hem leerden ?
Wij gaan een tijd van lange koude in.

Maar in zijn dapper, réchtgetrokken spoor
naar Gods oneindig land mogen wij lopen
hém achterna, die hoopte wat wij hopen ;
hij is niet méér dan enkele stappen voor.

En tot zolang : vertroost elkander dan
met wat hij was en blijft voor nu en later :
groot hartig echtgenoot, beminde vader,
vriend zonder weerga en rechtvaardig man.

Anton Van Wilderode