

Moeder zijn is alles geven
Zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
Alles ... en tevreden sterven.

LIEFDEVOL
EN VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Aline NOULS

weduwe van de Heer
Petrus, Joseph VAN DEN DAELE

geboren te Twee-Akren op 5 oktober 1906
en godvruchtig overleden
te Lierde (Deftinge) op 20 juni 1990,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Marieken, waar ben je nu? Het kleine, glimlachende, ogende en beminnelijke lieve-vrouwetje — de plooitjes in haar voorhoofd — de goede moeder die wij in haar zagen, dat was Marieken. Die is nu weg. En dat doet pijn. De pijn van het « niet meer » weegt zwaarder dan de dankbaarheid over het « eens geweest ». Die pijn zal echter slijten, omwille van de goede dood die zij is gestorven, omwille van het goede afscheid. Thuis ge-koesterd en verzorgd en thuis gestorven.

Haar leven lang had zij gegeven. Haar man, haar kinderen. Ze gaf alles wat ze nodig hadden. Brood en Liefde. Met een knipoog en een glimlach gaf zij ook aan anderen. Gastvrij en vrijgevig. Nooit gierig. Nooit wrok, nooit vete. Plezierig en gezellig in de omgang. Altijd goed gemutst. En wie van d'Oude Kerk, of vér daarbuiten, zou niet

weten hoe goed Mariekes zelfgebakken brood kon smaken?

Weduwe in 1983, is Marieken van d'Oude Kerk naar Gemeldorp verhuisd, in 1987. Bij Cecile en Marcel, in een open huis met zoete inval voor elk bezoek dat welkom was. Al haar zachtheid had zij meeverhuisd. Alle zorgen die zij nodig had, kreeg zij. Een stukje « Hemel op Aarde », voor Marieken in Gemeldorp.

Stil en sereen, op een ereplaats in de kamer, op een woensdagavond ging haar zachtheid weg. Dankbare ogen gingen toe. De naam van Brechtje, haar eerste achterkleinkind, op haar kleine lippen toen zij stierf. Mariekes stille dood was ook voorspeld. Maar niemand had voorgezegd dat de dood ook alle zachtheid wegneemt. De dood is koud.

Herinner je tot troost elk bezoek, elk gesprek. Weet je nog, hoe zacht zij sprak, hoe zij luisterde met spitse oortjes? Er was geen a.stand te overbruggen. Je hoefde niets te bewijzen. Ze begreep, zoals een moeder haar kind. In onze dankbaarheid zal ze nooit helemaal afwezig zijn.

†

De families

VAN DEN DAELE,
HAEGEMAN en DE BOCK,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begrafenisond. bvba Raoul - (055) 42 24 49