



Dankbaar om wat zij voor ons betekende,
gedenken wij in ons gebed

MEVROUW

Jeanne NULLENS

weduwe van de Heer
André VANDENBERGHE

geboren te Hasselt op 10 november 1919
en overleden te Ronse op 2 mei 2000,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Ons lieve Moeke heeft ons verlaten na
amper twee dagen intensieve zorgen. Ze was
de steunpilaar van gans de familie, zowel
van haar achterkleinkinderen, kleinkinderen
en kinderen.

We zijn dan allen zeer verslagen om haar
heengaan. Ze was diepgelovig en ziektzijnde
volgde ze de H.Mis op de T.V.

Moeke was geheel en al liefde voor de
anderen. Ook toen we haar bezochten op
haar laatste dag was ze bezorgd om ons
allen, niet om haarzelf. Nooit heeft ze ge-
klaagd, alhoewel ze meermaals in het zie-
kenhuis heeft verbleven. Ze verzweeg haar
pijnen ...

Moeke was de oudste van 12 kinderen
en heeft heel vroeg hard en veel moeten
werken ; eerst voor haar broers en zusters
en nadien om haar eigen kinderen groot te
brengen. Haar geluk was haar familie voor
wie ze alles gedaan heeft. Ze hield ook veel
van de natuur. Ze bewonderde en genoot
van de dieren, bloemen en planten.

Liefste Moeke, we zullen U heel erg mis-
sen. Bedankt voor alles wat U voor ons ge-
daan hebt en geweest zijt. Blijf ons steunen
door voor ons bij God ten beste te spreken.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, gij waart mijn schatten op
aarde. Bedankt voor uw genegenheid en
voor al het mooie dat we samen beleefd
hebben.

Ook dank aan mijn beste schoonzuster
Agnès die mij zo genegen was.

O.-L.-Vrouw van Wittentak, bidt voor haar.

Haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen,

De families NULLENS-PINXTEN en
VANDENBERGHE-VAN AUTRYVE,

**danken U oprecht voor uw gebed
en uw blijken van medeleven.**

Uitvaartverzorging Devos. Ronse.

