

Dankbaarheid verandert
de pijn der herinnering
in stille vreugde

(D.B.)

LIEFDEVOL AANDENKEN AAN

MEVROUW

HELENA NIJS

weduwe van de Heer

REMI DE BACKER

geboren te Schendelbeke, op 26 september 1897
en er godvruchtig overleden, op 19 april 1979,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Goede Vader in de hemel, we zijn U dankbaar
voor het eenvoudig maar werkzaam en gelovig
leven van moeder dat hier op aarde een einde
heeft genomen, rustig en gelaten en in volheid
van jaren. Wij geloven vast dat dit leven verder
gaat in de liefdevolle geborgenheid van Uw
Vaderhuis.

Zij leefde rustig en stil, na het overlijden van
haar echtgenoot, in haar huis en niettegenstaande
het vorderen in jaren wilde zij zoveel mogelijk
nog alles zelf beredderen. En ze voelde zich
nog zo gelukkig in de haar vertrouwde omgeving.
Met bezoekjes van kinderen, kleinkinderen of
geburen waar ze zeer gevoelig en dankbaar voor
was. Dankbaar ook aan de Heer omdat zij al
zoveel jaren had mogen bereiken. En ze zich-
zelf nog zo goed kon behelpen. Dankbaar ook
omdat wie haar dierbaar waren haar op de han-
den droegen.

Naar mensennormen heeft zij geen grote din-
gen verwezenlijkt, maar naar best vermogen
heeft zij getracht trouw de dagelijkse plicht te

vervullen. En omdat je elke vrienden- en bure-
dienst toch zo vanzelfsprekend vond, moeder,
heb je ook ons het voorbeeld gegeven van te
leven in helpende dienstbaarheid. Omdat uw
bestaan een zorgende aanwezigheid is geweest,
zijn we u dankbaar voor uw leven onder ons.
En blijft uw manier van leven voor ons een ster-
kende herinnering.

En toen op het einde uw krachten begaven,
hebt gij ons gesticht door zelf te vragen naar
het Sacrament der Zieken. Gij hebt het aange-
voeld dat hier beneden uw taak ten einde liep.
En ge hebt het geluk gekend te mogen sterven
in uw huis, in uw vertrouwde omgeving, omringd
door wie u dierbaar waren. En dit is voor een
mens op jaren al een grote genade. Toen hebben
we gezien dat de strijd om het afscheid er voor
u een geworden is van stille berusting en ge-
lovig aanvaarden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie en
buren, gij weet hoe diep ik mij met u verbonden
voelde en met u meeleeft. Dankbaar blijf ik
voor alles. En zal ik bij de Heer de zoete herin-
nering daaraan meedragen. Moge het u allen in
het verder leven goed gaan.

Ten paradijze geleiden haar de engelen...



De families NIJS, DE BACKER,
CAUWEL en DE MULDER,

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. DE VOS