

†

Wanneer ik ben beengegaan
en u een plaats heb bereid
kom ik terug om U op te nemen bij mij,
opdat ook gij moogt zijn waar ik ben.
(Job. 14, 3)

Zeggen wij dank aan de Heer
om het schone leven van

Zuster VICTORIA

(Mejuffrouw Maria Nijs)

van de Zusters van Sint-Franciscus
van Opbrakel.

Zij werd geboren te Gelrode
3 oktober 1903

Zij werd aan de Heer toegewijd door
de kloostergeloften
8 april 1930

Zij ging naar het Vaderhuis terug
te Opbrakel gesterkt door het Sakrament
van de zieken
10 april 1990

De Oversten en de Zusters van
Sint-Franciscus

De families NIJS - SMETS

danken U voor uw gebed en medeleven.

Loof, mijn ziel de Heer, en al wat in mij
is love zijn H. Naam.

Heer God, ik dank U voor mijn leven,
een gave uit Uw scheppende hand.

Het is belevemaal opgegaan
in de zorg voor kleinen en geringen.

Ik dank U voor mijn medezusters
en familie.

Zoveel jaren heb ik naast hen gestaan,
in vreugde en verdriet,
elkaar bemoedigend en steunend.

Ik dank U voor het brood van elke dag,
en voor het brood van eeuwig leven,
het voedsel op mijn levenstocht naar U.

Ik dank U voor de hoogdagen
in mijn leven:

mijn doopsel en vormsel,
mijn kloostergeloften,
ook mijn opname bij U in het eeuwige
Paasfeest.

Ik leef nu in Uw goddelijke nabijheid;
maar in een liefde, sterker dan de dood,
blijf ik voorgoed met hen die ik
heb liefgehad.

31
d. 12/14/90 klooster Opbrakel d. zca. Cu + F

Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel