

Gelukkig die dienaren welke de Heer bij zijn
kómst bereid vindt! (Lucas xii. 37.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

CLÉMENCE OCKERMAN

weduwe van Mijnheer

André Dupont

geboren te Everbeek, de 15 April 1873 en er over-
leden de 31 Juli 1954, voorzien van de HH. Sacra-
menten der stervenden en van de Pauselijke Ze-
gen « in articulo mortis ».

Mijn krachten hebben mij verlaten, op U, O Heer,
heb ik al mijn vertrouwen gesteld. (Ps. XXI.13)

Haar goede inborst won haar veel vrienden en
de edele gevoelens van haar hart verwierven haar
de algemene achting. Zij zag nauwkeurig toe, naar
alles wat in haar huis omging en wat haar was toe-
vertrouwd, heeft zij in rechtvaardigheid bestuurd.

Zij was een moeder, vol toewijding, waardig in
de gedachtenis der goeden te blijven leven. In het
uur des doods was het voor haar een zoete troost
te mogen denken dat zij steeds haar plicht heeft
gekwt en sterft, omringd van kinderen en bloed
verwanten die haar verscheiden diep betreuren
omdat zij zich allen door haar zozeer en evenveel
bemind gevoelden.

O Maria, mijn hart heeft u altijd bemind, mijn
tong u altijd geloofd, bid nu voor mij.

Beste Kinderen en Kleinkinderen ontvangt mijn
laatste dank en zegen voor uw verkleefde zorgen
en oprechte genegenheid.

Bemide Broeder, Zusters en naastbestaanden

die mij gedurig zoveel liefdeblijken gaaft, ik zeg
u allen vaarwel en tot wederziens bij de Heer.

Vergeet mij niet in uw gebeden en heilige missen.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. en 7 qu. afl.)

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

De familiën OCKERMAN-MATTHYS
en DUPONT-VAN LIERDE

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.