

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan Mevrouw

HORTENSE OCKERMAN

Weduwe van de heer

August Van Pevenaeyge

geboren te Schorisse op 20 juli 1881 en
aldaar godvruchtig overleden op 25 april 1968.

Gesterkt door het H.Oliesel.

Een erekroon is de hoge ouderdom die op de weg
der gerechtigheid gevonden wordt.

BOEK DER SPREUKEN.

« Heer, vele jaren hebt Gij mij gegeven, en met
welgevallen mag ik op die jaren terugzien. Heb dank
Heer, voor mijn leven en voor de kracht en de
sterkte die Gij mij gegeven hebt om het te dragen
in vrede en geluk.

De dierbare afgestorvene heeft voor allen een
overtuigend voorbeeld gesteld van diep christelijk
geloof, van werkzaamheid, goedheid, eenvoud, edel-
moedigheid en minzaamheid.

Is onze droefheid dan niet redelijk bij dit heen-
gaan? Maar wij weten dat zij het Rijk Gods is inge-
gaan en aldus met ons in Christus verenigd blijft.

Dierbare Kinderen, ik houd eraan u te danken
voor uw toegewijde zorgen en vraag u in liefde met
alkander verenigd te blijven. Blijft mij gedenken in
het H.Misoffer en in uw gebeden, samen met alle
familieleden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Heer en Mevrouw Cytiel DE TEMMERMAN-VAN PEVENAËYGE

kinderen en kleinkinderen;

Heer en Mevrouw Désiré DE GROOTE-VAN PEVENAËYGE en kin-
deren;

Heer en Mevrouw Odo VAN PEVENAËYGE-GYSELINCK en kin-
deren;

De familie OCKERMAN-DE COCK;

De familie VAN PEVENAËYGE-DE LANGHE;

danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.

Druk. Perre's Schorisse.