

Geloofd zij Jezus Kristus.

†

Bid voor de zielerust van
Mevrouw

Lucienne, Mathilde OCKERMAN

weduwe van de Heer Ernest D'HOSE.

geboren te Everbeek op 4 mei 1911 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in het
Burgerlijk Hospitaal te Ronse
op 17 oktober 1988, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond « Derde Leeftijd ».

Het leven van de mens op aarde is getekend door vreugde en lijden. Dit lijden doet ons denken aan de erfzonde, waaronder sinds de eerste mensen alle geslachten gebukt gaan. Het leven op aarde is geen paradijselijk bestaan zonder last en moeite, zonder lijden en dood. Maar er zijn ook blijde dagen in het leven, die dan getuigen van de verlossing die Kristus bracht, maar die slechts volkomen zal zijn wanneer ook wij onze kruisweg over Kalvarie hebben beëindigd.

Lucienne was een sterke vrouw die pijn en vreugde heeft gekend, maar die naar

best vermogen, het woord van Kristus indachtig « wat gij voor een van deze kleinen hebt gedaan, dat hebt gij voor mij gedaan » gezorgd heeft voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Bidden we tot de Heer dat Hij haar barmhartig weze voor haar tekorten en haar duizendmaal belone voor het schone in haar leven en haar nu opneme in het eeuwig Vaderhuis.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Voor uw bliken van kristelijk meeleven
in hun rouw, danken U de families

OCKERMAN, D'HOSE,
BOCQUET, OCKERMAN.