

Al gelijk dat 't God belieft.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

**MEVROUW**

**Marie - Elodie OCKERMAN**

weduwe van de Heer

**JAN - BAPTIST D'HOSE**

geboren te Everbeek op 18 januari 1875 en er  
godvruchtig overleden op 25 juni 1966, gesterkt  
door de HH. Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

Haar dood was zacht en stil gelijk haar leven,  
slechts een verwisseling met de eeuwige vrede.

Hoe gelukkig de mens, die in het leven zodanig  
pooft te zijn, als hij wenst bevonden te worden  
bij de dood. (Nav. v. Ch.)

De dierbare overledene was een godvrezende en  
godvruchtige vrouw, die de weg der deugd in  
eenvoud bewandelde. Ze leefde nederig en be-  
scheiden, voorbeeldig in heel haar omgang.

Mijn geliefden, door uw liefderijke zorgen hebt  
gij mijn lijden gelenigd en mijn smarten getroost.  
Ik dank U om die kinderlijke genegenheid, bidt  
nu veel voor mijn zielerust. Blijft met elkaar en  
onverbrekelijk trouw aan uw godsdienstplichten ;  
daarin liggen en het geluk en de ware vrede op-  
gesloten.

Dierbare bloedverwanten en vrienden, gedenkt  
U mijner en tot het blijde wederzien.

Heer Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.



De families OCKERMAN, D'HOSE en MATTHYS,

**DANKEN U**

voor uw innige bliken van medeleven.

---

Uitg. R. Van der Geynst, koster, Everbeek