

Mijn Jezus barmhartigheid.



**BID VOOR DE ZIEL VAN  
MEVROUW**

## **Marie - Hortence OCKERMAN**

weduwe van de Heer  
**Emiel VANDECATSEYE**

geboren te Everbeek op 29 juli 1880 en er overleden op 6 juni 1968, gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Wij danken U Heer, Meester van leven en dood, omdat Gij moeder zulk een hoog gezegende ouderdom hebt laten bereiken, maar nog meer om haar zalig overgaan tot een beter leven.

Wij danken U moeder voor uw voorbeeldige levenswandel, uw Kristelijk voorbeeld van toewijding, eenvoud en vroomheid. Dat blijft ons kostbaar erfdeel. Maar dit maakt het afscheid nog zwaarder : hoe meer men doen mag voor die ons nabij zijn, des te meer krijgen wij ze lief.

Dierbare kinderen, uw zorgen en liefde zijn mij een troost geweest in mijn onbeholpenheid. Bij U mocht ik een aangename levensavond doorbrengen. Daarvoor dank ik U en bid God dat Hij U zegene en bescherm. Bijzonder U, mijn schoondochter dank ik voor de goede en liefdevolle zorgen die ge mij de laatste jaren hebt betoond. Ik kan nu voor U niets meer doen ; ik vraag de Heer dat Hij U zou vergelden. Bidt samen met mijn kleinkinderen voor mijn zielrust en gedenkt mijn liefde voor U door een schoon christelijk leven en onderlinge genegenheid.

In uw handen Heer, beveel ik mijn geest.

De families : OCKERMAN, MATTHIJS, VAN-  
DECATSEYE en ROELAND,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.