

Het is een schoon ding een goed mens te zijn. (Fr. Van Eeden).



**VOL HOOP EN VERTROUWEN BIDDEN WIJ
TOT GOD VOOR
DE HEER**

Michel OCKERMAN

echtgenoot van Mevrouw
Elvire SPITAELS

geboren te Everbeek op 9 oktober 1908, en godvruchtig in de Heer ontslapen in de H. Hart Kliniek te Geraardsbergen op 6 februari 1971, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Onverwachts maar niet onvoorziens kwam de Heer deze goede man halen voor een beter leven.

Als landbouwer was hij een voorbeeld van kunde en beleid op zijn bedrijf. Moeder aarde heeft hij bewerkt, beploegd, bezaaid en gemaaid. Als een goed mens stond hij op zijn veld, zijn Schepper dankend, voor een straal-tje zon en een druppel regen, die zijn land vruchtbaarheid schonken. Dit harde werk werd zo dikwijls beloond en bekroond door vreugde en geluk door rijke en schone oogsten.

Hij was eenvoudig, zonder veel woorden en iedereen ten dienste. En nu was hij op rust en hoopte nog gelukkige jaren door te brengen bij zijn goede vrouw en familie, maar vóór anderen nog is hij weggerukt uit het leven. De dood is ook hier niet beleefd geweest : de jongere deed hij voor de ouderen gaan.

Mijn dierbare vrouw en familie, hebt dank voor de gelukkige jaren die wij samen hebben doorgebracht. Het afscheid was kort en hard. Maar eens zien wij elkander weer.

Dat hij "leve" in vrede !

De families OCKERMAN, SPITAELS, BOQUET
en DEPREZ,

danken U voor uw blijken van deelneming.

Uitg. R. Van der Geynst