

Geloofd zij Jezus - Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

PRUDENCE OCKERMAN

Weduwe van Mijnheer

Remi Van Den Berghe

geboren te Etikhove (Louise-Marie) de 31 Maart 1872
en aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen
de 12 Februari 1959.

Voorzien van de HH.Sacramenten der Stervenden.

- - o - -

Zalig zijn zij die in de Heer sterven; zij rusten
uit van hun arbeid en hun werken volgen hen in
het eeuwige leven. APOC. XIV.

De grootste weldaad welke God aan kinderen
schenken kan is een goede moeder te hebben. Dit
was in volle waarheid de duurzame overledene, die
maar leefde voor haar gezin, en, vertrouwend op
God, haar echtgenoot en haar kinderen steeds het
voorbeeld gaf van een kristelijk leven.

De Heer, die zijn beste vrienden het liefst bezoekt,
zond haar zware beproevingen, welke zij immer ge-
dragen heeft met onderwerping en vertrouwen.

Mijn duurzame Kinderen en Familieleden, ik dank
U voor de goede zorgen waarmee gij mij hebt
omringd en sterf tevreden met de hoop Vader en
uw Broeders terug te vinden bij God. Bidt vurig
opdat wij allen eenmaal opnieuw verenigd zijn bij
den Heer.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Bidt de 4 akten voor de overledene.

Druk. Portois Schorisse.

Mw Wwe Emeric MANNENS-VAN DEN BERGHE en kinderen;
Mw Wwe Achiel VAN DER GHEYNST-VAN DEN BERGHE kinderen
en kleinzoons;
Mw Wwe Arthur VAN DEN BERGHE-D'HAeyer kinderen en klein-
kind;
Mr & Mw Lucien BLOMMAERT-VAN DEN BERGHE kinderen en
kleinkinderen;
Mw Wwe Lucien VAN DEN BERGHE-DE RUYCK en zoon;
Mr Richard OCKERMAN-PROVOST en kinderen;
De familiën OCKERMAN & VAN DEN BERGHE;

Danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelname.