



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Roger OCKERMAN

Geboren te Everbeek op 7 april 1925
en er onverwacht thuis overleden op
10 maart 2004, begeleid door het
gebed van de Kerk.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.

Ik heb altijd getracht
als mens, de mensen als vriend,
de dieren, bloemen, vruchten,
zoals ze waren en zoals ze zijn,
in eerlijkheid te nemen,
met vlijt en zorg met mijn werk
te omringen.

Ik heb altijd getracht,
met hart en ziel,
als een eerlijk man te leven.
Het afscheid kan hard zijn,
tot een blij wederziens bij de Heer
die ons zal verheugen voor eeuwig.

Dat heb ik altijd getracht,
dat weet ge ... en de Heer!
Hij zegene u en beware u!