

Maria vereren is zich schaften bereidea voor den Hemel.
(H Rich. St Laur.)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

JOZEF OKERMAN

echtgenoot van Mevrouw

Marie Leroy

geboren te Nederbrakel, de 29 Juni 1908 en overleden te Everbeek, de 26 Juni 1956, versterkt door de HH. Sacramenten en door de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

De kroon is van ons hoofd gevallen, onze blijdschap is in droefheid veranderd. O mijn God! Gij heb: als een storm weggenomen degene die wij zo zeer beminden en die ons zo gelukkig maakte. Hij is verdwenen uit ons midden gelijk een wolk die door de winden verdreven wordt. Hoe pijnlijk valt ons die scheiding, o Heer! Hoe diep is ons hart gewond; nochtans dat uw aanbiddelijke Wil geschiedde en niet de onze. Jozef was een goed mens. Man van plicht wist hij door zijn vlijt, zijn opgeruimdheid en behulpzaamheid op het werk, zijn makkers aan te moedigen. Zij vonden in hem een steun en een vriend op wie zij in alle omstandigheden mochten rekenen. Zo was hij ook wanneer het Vaderland voor zijn verweer op hem beroep deed; altijd gelijk, zijn leuze bleef onveranderlijk « dienen ».

Hij was een echte vader en trouwe echtgenoot. Hij zocht het zwaarste werk om in staat te zijn behoortlijk de lasten van zijn huisgezin te kunnen dragen en hoe gelukkig was hij niet wanneer hij

's avonds, na volbrachte dagtaak, met de kinderen wat kon spelen of 't werk van moeder de vrouw wat verlichten.

Vaarwel bedrukte Echtgenote en vaderloze Kinderen. Nu zijt gij in droefheid omdat ik u verlaat, eens echter zullen wij malkander wederzien in de Hemel en dan zal onze vreugde zonder einde wezen.

Schept moed want God is de Vader der weduwen en wezen; Hij zal u zeker niet verlaten want alles schikt Hij voor ons grootste welzijn, alhoewel wij zijn raadsbesluiten niet altijd kunnen verstaan, pas in het ander leven zullen wij alles begrijpen en Zijn goedheid en barmhartigheid eeuwig loven en danken.

Ik zegen u allen. Beste Moeder, Zusters, Schoonmoeder, Schoonbroeders en familie: ik bedank u voor uw grote goedheid en liefdeblijken en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Tot wederziens hiernamaals!

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 d. afl.
Jezus, Maria, Jozef. 7 d. en 7 qu. afl.

De familiën OKERMAN, LEROY,
DE STAEBEL en SOETAERT

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.