

*Afscheid nemen
is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waard is
om niet te vergeten.*

Tot vroom aandenken aan

MEVROUW

Zoë OKERMAN

weduwe van de Heer

Georges MODDE

geboren te Everbeek op 24 januari 1913
en overleden
in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis
te Geraardsbergen op 6 juni 1993,
voorzien van de H. Olie « in extremis ».

Namis :
op vrijdag 25 juni 1993 om 19 uur.

*Net toen we hoop kregen, dat je op-
nieuw naar huis zou komen, kwam de
dood als een dief in de nacht.*

*Jouw leven was als een draad door
ons leven verweven, we zullen je missen.*

*Je had een hart van goud, dat steeds
openstond om iedereen te helpen.*

*Nooit kwam een kwaad woord over
je lippen.*

Je was een bobonne uit de duizend.

*Altijd bekommerd om het welzijn van
uw kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen.*

*Moge je nu de rust gevonden hebben,
die je wekenlang probeerde te vinden.*

†

De families OKERMAN, MODDE,
DE STAEBEL en COECK,

*danken U voor uw
blijken van christelijke deelneming.*

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Rouwleiding Piteraerents, Brakel - (055) 42 34 86