

God is oneindig goed, barmhartig en rechtvaardig.

†

Dat het eeuwige licht in Jezus Kristus verschijne aan de ziel van

MIJNHEER

Leonce OLEMANS

Weduwnaar van Mevrouw

Marie-Melanie VAN OPDENBOSCH

Voorzitter van de Kerkfabriek Sint-Pieter te Galmaarden, vereerd met het Ereteken « Pro Ecclesia et Pontifice » en met de Gouden

Medaille van de Orde van Leopold II

geboren te Galmaarden op 26 mei 1886 en aldaar overleden op 31 december 1968, na voorzelen te zijn van alle Rechten van Onze Moeder de H. Kerk en van de Apostolische Zegen.

Of het leven lang is of kort, is wel een belangrijke vraag. Maar de hoofdzaak blijft :

• hoe heb ik mijn leven besteed ? •

Uitgeput van krachten door de droevige dagen en nachten van ziekte en ouderdom, heeft hij de dood zien aankomen. Deze verschrikte hem niet, maar versterkt door een onwankelbaar vertrouwen op een zalige eeuwigheid, aanvaardde hij de dood met onderwerping aan de heilige wil van God en ontsliep zacht in de Heer.

Bemlnde kinderen en kleinkinderen, weent niet over mijn dood, mijn jaren zijn hier ten einde, ik ga naar een ander leven, daar zal ik op U wachten. Leef in liefde en vrede en bidt voor mij.

Druk. N. Rosler Galmaarden

Notaris en Mevrouw Edgard OLEMANS-NELEN en kinderen,
Advokaat en Mevrouw Edgar VAN CAUWELAERT-OLEMANS
en kinderen,

De familiën
OLEMANS, VAN OPDENBOSCH, DENEYER en MAESFRANCX,

danken U voor de blijken van deelneming hen betoond
bij het afsterven van hun geliefd familielid.