

Zo we hopen wat we niet zien,
smachten we ernaar met geduld (Rom. 8,25)



WIJ GEDENKEN IN CHRISTELIJK GEBED

DE HEER

Octaaf ONRAET

Adjutant op rust
Oudstrijder 1940-1945
Militair Ereteken van 2e klasse
Militair Ereteken van 1e Klasse
Gouden Medaille in de Orde van Leopold II
De Gouden palmen in de Kroonorde
Het Kruis van de Ridder in de Orde van Leopold II

Weduwnaar van Mevrouw

Johanna DE WAELE

geboren te Heusden op 8 november 1903 en god-
vruchtig overleden te Gent op 26 juli 1975, voorzien
van de H. Sakramenten der stervenden.

Hij was een rustig, goed man ; het leven had hem
geleerd dat een mens uit vele waarden schiften moet,
om rustig een geluk op te bouwen. Echter wat is het
leven broos, want voortdurend weten wij ons bedreigd
door de dood.

Wonder, als christen hebben wij een boodschap
waarbij wij weten dat de dood niet het definitieve
einde betekend voor de mens. Met geloof zeggen wij:
de Heer is verreezen, en met Hem zullen ook wij leven
voor eeuwig. Dit geloof brengt ons samen in gebed
voor deze dierbare overledene.

Met de dichter zeggen wij :

Mensen, hun dagen zijn als het gras,
zij bloeien als bloemen in het open veld.
Dan waait de wind en zij zijn verdwenen.

Maar duren zal de liefde van God
voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen.
Dankbaar ben ik mijn kinderen en familie, voor
hun liefde en genegenheid.
Maria, moeder van smarten bid voor ons.



De Heer en Mevrouw
Oswald ONRAET-VLIEBERGH,
De families ONRAET, DE WAELE,
BOLLAERT, NEYTS

danken U voor de blijken van
kristelijke deelneming.

Druk. J. Byosière - Heusden - Tel. 30.65.96
Begravenissen Rob. Brossé, Heusden - T. 30.71.61